



## JordstrålningsSällskapet i Stockholm

Hej alla JiS-vänner!

Så var det då dags för årets sista utomhusutflykt.

### **Söndagen den 15 Oktober 2016.**

Denna gång besöker vi Ytterjärna Kyrka som ligger i Ytterjärna ca 1½ mil söder om Södertälje.

Det är Ulf A och Åsa P som håller i utflykten.

### **Vi träffas kl 10:00 vid P-platsen utanför kyrkan.**

Det kommer att vara gudstjänst i kyrkan kl 11 till ca 11:45 så man kan väja om man vill kolla energierna inne eller ute.



Åsa har fått fram följande:

Här i Ytter Järnkyrka finns en mörkt blå energi med inslag av svart och röd energi. Energin är formad som en halvcirkel. Formen är ovanlig och jag undrar om den medvetet har stängts ner?! Tillsammans kan vi kanske öppna upp kanalen så att den blir cylinderformad, vilken är den vanligaste formen. Den är placerad något till höger ganska precis i kyrkans mitt med mitten av halvcirkeln inåt och cirkelformen ut mot väggarna.

Mörkt blå frekvenser är alltid läkande och stärkande för flera energisystem i och utanför kroppen bl.a. meridianernas-, akupunkternas- och själens energisystem. Just här i Ytter Järnkyrka går energin även in i och påverkar Förnuftschakrat och Kronchakrat.

När jag möter platsens väktare kan han berätta att platsen använts i många århundraden och tidigare bestod den av en lund där människor vilade, bad och förberedde sig för kommande strapatser på långa resor med båt.

En hamn fanns nedanför kyrkan i den skyddade viken och härifrån var det många som reste och kom tillbaka. Vissa kom aldrig tillbaka. Hit kunde också de som väntade på återvändare gå för att samla kraft och mod att fortsätta sina liv och sin vardag.

Här var också en plats för ceremonier av olika slag. I lunden kunde man bli läkt, man kunde ingå äktenskap och man kunde genomgå en ritual för den sista resan. Här firades dagjämningarna och då samlades många på platsen till fest med mat och dryck.

Med bil åker man E4 söderut mot Södertälje/Järna, ta avfarten mot Järna/Gnesta, ta sen vänster mot Ytterjärna. Efter ca 1.7 km finns en skylt "Ytterjärna", ta då avtagsvägen åt vänster mot Ytterjärna k:a. Därefter är det cirka 900 meter grusväg till parkeringen utanför kyrkan. Det är begränsat med parkeringsplatser så det är bra om ni samåker så mycket som möjligt.

Kollektivt finns inga lämpliga tåg/bussar så rekommendationen här är att samåka. Pendeltågen går relativt ofta till Södertälje men inte längre.

Ta med det ni brukar ha för att mäta energier, penna och underlag att skriva på rekommenderas.

Ifall tid och intresse finns kan man även titta på energierna vid en bautasten som finns utanför Eneskolan i Järna samhälle.

Väl mött Söndagen den 15 Oktober.

Thord + Ulf + Åsa.

[Lite om kyrkan från Wikipedia:](#)

## **Ytterjärna kyrka**

Ytterjärna kyrka (i äldre texter kallad Ytter-Järna kyrka) är en kyrkobyggnad som ingår i Ytterjärna församling i Södertälje kontrakt, Strängnäs stift. Kyrkan ligger i Ytterjärna utanför Järna, söder om Södertälje i Södermanland. Den uppfördes under medeltiden på en strategiskt viktig plats vid den gamla landsvägen mellan Södertälje och Nyköping i Södermanland, nära segelleden mellan Östersjön och Mälaren.

## **Kyrkobyggnaden**

Ytterjärna kyrka ligger på en kulle intill klockarbostaden och gamla kyrkskolan och med utsikt över åker och äng. Kyrkan har murar av natursten och består av långhus med tresidigt avslutat kor i öster och torn i väster. Vid norra sidan finns en tillbyggd sakristia och i söder finns en stor utbyggnad som kallas Dåderökapellet.

## **Tillkomst och medeltida tillbyggnader**

Äldsta delarna, som anses härröra från 1100-talet, består av långhusets västra del och dess vidbyggda torn med den nuvarande huvudingången. Från begynnelsen var den sannolikt en tämligen liten kyrka med ett smalare, rakt avslutat kor. I långhusets västra del smalnar nordmuren av markant och ger en antydning om kyrkobyggnadens ursprungliga storlek. Troligen under tidigt 1300-tal revs stora delar av den ursprungliga kyrkan som förlängdes mot öster och blev i det närmaste dubbelt så stor. Det nya koret hade troligen samma bredd som långhuset. Intill korets nordmur byggdes en välvd sakristia. Vid något tillfälle, troligen under 1400-talet, byggdes tornet på med tegel. Omkring 1460 gjordes en tillbyggnad mot söder med det så kallade Dåderökapellet, som är uppkallat efter det närbelägna godset Dåderö. Det utgörs av två välvda sektioner i öst-västlig riktning, troligen avsedda som ett slags helgonkor.

## **1600-talets ombyggnader**

Det medeltida kyrkorummet har troligen haft en öppen takstol. Kryssvalven i långhuset torde ha slagits kort innan målningarnas tillkomst på 1600-talet. Dåderökapellet däremot välvdes redan från början och dekorerades samtidigt med målningar. Korets kryssvalv är samtida med dess högmurar. Omkring 1640 förlängdes kyrkan ännu en gång åt öster, och fick då sin nuvarande polygonala koravslutning med fönster i var och en av de tre mursidorna. Byggherre var riksrådet Lars Eriksson Sparre som då ägde Dåderö. Under detta nya kor lät han bygga ett gravvalv åt sig och sin familj. Idag ligger han begravd i detta gravvalv under koret. Vid mitten av 1600-talet restes en ny tornspira av Anders Larsson Tornresare från Jäders bruk.

## **Senare ombyggnader**

Nuvarande svängda tornhuv med lanternin och spira uppfördes 1740 - 1741 av tornresaren Lars Ersson. 1819 högs en ny huvudingång upp genom tornets västra vägg. Samtidigt revs vapenhuset som låg vid södra sidan, alldeles väster om Dåderökapellet. Det rivna vapenhuset tillkom sannolikt under senmedeltiden. Kyrkan genomgick en omfattande restaurering 1896 - 1897 under ledning av Agi Lindegren. Fönsteröppningarna högs upp till sin nuvarande enhetliga form och storlek, från att tidigare ha skiftat i form och storlek. Valven dekorerades med målningar i renässansstil. Ett betoggolv lades in och den slutna bänkinredningen ersattes med öppna bänkar. Vid restaureringen 1948 - 1949, utförd under ledning av Martin Westerberg, överkalkades målningarna från 1800-talet. Samtidigt upptäcktes äldre kalkmålningar.

## **Kalkmålningar**

Kyrkans äldsta kalkmålningar är av 1300-talstyp och återfinns på nordmuren i långhusets västra del. Fragment av målningar från omkring år 1600 är bevarade vid ingången till sakristian, på anslutande gördelbåge samt på muren mitt emot.

## **Inventarier**

Dopfunten av kalksten är troligen tillverkad på Gotland under slutet av 1200-talet. 1962 tillkom ett dopfat av mässing.

Predikstolen skänktes 1652 till kyrkan av Katarina Bååt (gift med Lars Eriksson Sparre) och är ett ypperligt arbete i trämosaik.

I kyrkan finns ett flertal medeltida träskulpturer. Äldst bland dessa är den sittande madonnan från 1200-talet som är placerad i Dåderökapellet. Vid dopaltaret i koret finns en madonnaskulptur från slutet av 1400-talet.

På södra korväggen hänger en tidigare altartavla som föreställer Maria från Magdala i öknen som tar emot en uppenbarelse genom två änglar. Detaljerna är samma som i en altartavla i Padua utförd av Guidi Reni (1575 - 1652).

På norra korväggen finns ett epitafium till minne av Lars Eriksson Sparre (död 1644) och hans första hustru Märta Banér (död 1638) och hans andra hustru Katarina Bååt (död 1698 eller 1699). Epitafiet är daterat till 1675 och består av svart, vit och spräcklig marmor.

Kyrksilvret, bestående av kalk, patén och kannan, är gåvor av familjen Sparre.

I kyrktornet hänger två klockor. Den större klockan är enligt en inskrift gjuten 1442 - medan den mindre klockan enligt inskrift är gjuten 1791 för Arboga stads skola.